

*OKU Yaratan Rabbin adına; O İnsanı sevgi ve alakadan yarattı.**(Alak 96/1,2 Mustafa İslamoğlu meali)*

Bu ayette kendini, toplumu, doğayı, çevreyi, kültürleri, insanları ve bilim dallarını Yaradılan Ayetleri, „Akıl, Sevgi ve Bilim ışığında“ doğru bir şekilde oku emri olduğu gibi, okuyup kavradıklarını da başkalarıyla paylaşılması emri vardır aynı zamanda. Yüce Allah Peygamberimize ve bütün insanlık alemine „oku“ emrini verdikten sonra hemen yaradılışımızı gündeme taşıyor ve buyuruyor.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . O, İnsanı „alak“ dan yarattı. Alak kelimesine Meallerimizden bir kaçının verdiği meali okuyalım.

ALAK: Kan pıhtısı, yumurta hücresi, yapışan hücre, Embriyo.

Evet bu maddeler büyür gelişir ve insanın etini, kemiğini, kanını, iskeletini, bedenini meydana getirir ki, bu tamamen insanın biyolojik tarafını oluşturur. İnsan biyolojik yanını yani bedenini ayakta tutabilmesi için yemeye ve içmeye muhtaçtır.

Diğer taraftan „alak“ kelimesinin bir manası daha var ki, oda SEVGİ, İLGİ ve ALAKADIR. Bu ise insanın İlahiyat tarafıdır. İnsan bu yönünde beslemesi gerekir. Bu besin de ancak kendi cinsi ile olabilir, yani, sevgi, ilgi, alaka.

Evet vakıa da bu değilmi? İnsan için sevgi, muhabbet son derece önemli. Çünkü insan sevgi ile mutlu olur. Sadece insan değil bütün varlıklar böyledir. Peki nereden bulabibiliriz sevgiyi ve nasıl üretebiliriz sevgiyi? Nasıl severiz, nasıl seviliriz ? Şimdi buna bakalım.

ŞU GERÇEKLERİ DÜŞÜNMEK LAZIM.

- Sevginin kaynağı Allah'dır.

Rabbınızdan bağışlanma dileyin de O'na tevbe edin. Şüphesiz ki Rabbin, çok merhametlidir ve çok sevendir; sevilendir. (Hud 11/90 Celal Yıldırım meali)

- İnsanın yaradılış mayasının teolojik yanı sevgi, ilgi ve alakadır.

O İnsanı sevgi ve alakadan yarattı. (Alak 96/2 Mustafa İslamoğlu meali)

- İnsanın biyolojik olan bedeni ayakta durabilmesi için yemesi gereken ekmeğin temeli olan „HUBUBAT“ habbe den gelir ki oda sevgidir.
- Yaradılan insanın hayatına anlam kazandıran şey şüphesiz imandır. İmanın aslında sevgidir.

Ve bilin ki Allah'ın Resûlü içinizedir. Eğer o, size birçok işte uysaydı, elbette sıkıntıya düşerdimiz. Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip-çekici kıldı ve size inkârı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar, doğru yolu bulmuş (irşad) olanlardır.

(Hucurat 49/7 Ali Bulaç meali)

Bu gerçekleri bir kaç defa okuyup üzerinde biraz beyin yormakta fayda vardır.

Şimdi gelelim nasıl severiz nasıl seviliriz'e. Konunun önemini daha iyi kavrayabilmek için sevgiyi biraz sorgulayalım. Neden sevgi? Çokmu önemli sevgi? Sevmek zorundamıyız ? Bu soruların cevabını sevgili peygamberimize soralım. O, şöyle buyuruyor :

„Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin edrim ki siz cennete giremezsiniz, İman etmedikçe. İman etmiş olmazsınız ,birbirinizi sevmedikçe. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi haber vereyimmi? Aranızda selamı yaygınlaştırın" (Kütüb i Sitte, İbrahim CANAN C.10 S.133 Hadis no.3335)

Selamın anlamıda barış. O halde sevgiyi oluşturan ham maddelerden biri barıştır. Buna göre insan kendisi ile, anne babası ile, evlatları ile, akrabaları ile, müslüman kardeşleri ile, bütün insan kardeşleri ile ve hatta bütün varlık alemi ile barış halinde olması gerekir. Buradan hareketle kendi kendimize bir anket yapalım. Haydi bismillah. Ama bu anket sadece kendi röntgenimizi çeksün yani önce bir kendimizi sıkıştıralım. Allahımızla aramız nasıl? Kendimizle aramız nasıl? Evlatlarımız ve anne babamızla aramız nasıl? Kan kardeşlerimizle durum nasıl? Konuşmama sebepler neler? Elimize bir kalem birde kağıt alıp yazalım. Nedir sebepler? Bir denemedir bu tabiki isteyen dener. Müslüman kardeşlerimizle ve İnsan kardeşlerimizle aramız nasıl? Günde kaç insan kardeşimize selam diyebiliyoruz? Sahi yoksa hala Selammı? Selamün aleykümümü? Selammı? Günaydınımı? Selammı? Guten Morgenımı? Tartışmalarına devamımı? Kardeş kurum ve kuruluşlarla nasıl aramız? Muhabbetimi yoksa muhalefetimi derinleşiyor aramızda? Sevgidemi yoksa nefrettemi emin adımlarla ilerliyoruz? Kainat, doğa, çevre, ağaçlar, kuşlar, ırmaklar bütün bunlarla barışık olmak yaradılış mayamıza ne kadar da yakışır değilmi?

Demek sevgiyi oluşturmak Cennet'e girmenin şartı, dünyayı cennete çevirmeninde şartı aslında sevgi. Biz sevgi ve muhabbeti ararken acaba kur'an bize bir yol göstermezmi? Meryem suresinin 96. ayeti yolumuzu aydınlatıyor.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.

(Meryem 19/96 Diyanet İşleri meali)

O zaman gelin bu ayeti bir kaç defa okuyalım. İman nedir? Salih amel nedir? Sevgi nedir? Gönül nedir? Bunları sözlükten öğrenelim. Ve unutmayalım. Salih amelin öyle bir itici gücü vardır ki kelimenin tam anlamıyla sevgiyi oluşturur. Salih amel bir yana güzel bir söz bile nelere kadir? Bunu bir ayetle anlayıp bu bölümüde noktalıyalım isterseniz.

Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (güzel bir söz) kökü sağlam dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir.

(İbrahim 14/24,25 Diyanet İşleri meali)

Güzel bir sözün etkisi, Gücü kuvveti meyvesi bu ise varın siz düşünün salih amellerin güç ve kuvvetini.

Hazırlayan : Mehmet Kilavuz

Dizayn : Şükür Kandemir